

Uitnodiging boekpresentatie 21 mei 2017

Slecht zicht

Een hommage aan de *twijfel*

Herman M. van Praag

Voor het programma, zie de volgende pagina

Datum: Zondag 21 mei 2017, vanaf 13.30 uur

Locatie: Synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente,
Zuidelijke Wandelweg 41 te Amsterdam

De toegang is vrij maar u wordt vriendelijk verzocht
vóór 1 mei aan te melden bij Uitgeverij Damon.

Via email: info@damon.nl of telefoon: 040 304 60 58

Openbaar vervoer

Centraal station Amsterdam

Tramlijn 4, richting RAI (links van de hoofduitgang)

Uitstappen: halte Maasstraat

Oversteken, richting Alphega Apotheek Maasstraat in
Rechtdoor lopen

President Kennedylaan oversteken

Rechtdoor Veluwelaan in

Aan het einde van de Veluwelaan bereikt u de

Zuidelijke Wandelweg

Links vóór u bevindt zich de synagoge

Duur wandeling ca. 10 minuten





Auteur Herman M. van Praag
Isbn 978 94 6340 099 2
Prijs € 24,90
Hardback

Van Praag gaat in *Slecht Zicht* verder op de weg die hij is ingeslagen in zijn boeken *God en Psyche*, *Het Verstand te Boven* en *Net Voorbij de Rede*: de vrijmoedige, maar respectvolle interpretatie van en beschouwingen over het Godsbegrip, de Bijbel en daarin figurerende personen. Hij voert in dit boek een jonge Judeeër ten tonele, Amos geheten, levend in de eerste helft van de eerste eeuw, die op zoek is naar zijn identiteit. Amos gaat hiervoor de discussie aan met vertegenwoordigers van de voornaamste religieuze en

levensbeschouwelijke stromingen in zijn gemeenschap. Hij verneemt een stortvloed aan verschillende, vaak tegenstrijdige opvattingen en stelt zich zeer kritisch op. Hij komt tot de conclusie dat zijn zoektocht geen pasklaar dogmatisch eindpunt kent. Hij zal uit de overdaad zelf een spiritueel “menu” moeten samenstellen dat hem past, dat zijn leven diepgang en betekenis geeft. Dialectiek zal zijn leidster zijn en twijfel de grondslag vormen van zijn religieuze leven.

Boekpresentatie

Slecht zicht

Een hommage aan de *twijfel*

Herman M. van Praag

Programma (voorzitter Dr. H.J. Haenen)

13.30 - 14.00 uur	<i>Ontvangst met koffie en thee</i>
14.00 - 14.40 uur	<i>Het voordeel van de twijfel</i> Prof. Dr. H.M. van Praag. Em. Hoogleraar Psychiatrie aan de universiteiten van Groningen, Utrecht, Maastricht en het Albert Einstein College of Medicine in New York.
14.40 - 15.00 uur	<i>Discussie</i>
15.00 - 15.20 uur	<i>Muzikaal intermezzo</i> Chaim van Unen, zang Jo van Beusekom, piano
15.20 - 16.00 uur	<i>Een pleidooi voor de voorlopigheid</i> Dr. P.J.A. Nissen, Hoogleraar Spiritualiteitsstudies, Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, Radboud Universiteit, Nijmegen.
16.00 - 16.15 uur	<i>Discussie</i>
16.15 - 16.30 uur	<i>Aanbieding eerste boeken</i>
16.30 - 17.30 uur	<i>Receptie en boekverkoop</i> Er is mogelijkheid tot pinnen.