



Sterven & rouw

De Joodse gebruiken rondom ernstige ziekte, sterven en rouw zijn eeuwenoud en kunnen in voorkomende gevallen houvast geven aan de direct betrokkenen. Hoewel het prettiger is om ons bezig te houden met simches, willen we zeker niet weglomen voor de realiteit.

Het studiecentrum organiseert een sessie met als thema de rituelen van sterven en rouw. Wat zegt onze traditie hierover? Wat is een tahara? Hoe gaat een lewaja in zijn werk? Wat is de waarde van een sjiwwe? Onder begeleiding van de rabbijnen ten Brink en Rookmaaker geven we u inzicht in deze thema's, waarbij er ook ruimte zal zijn voor vragen.

Cursusleiders:

**Menno ten Brink en
Joram Rookmaaker**

Zondag 25 april

10.00 - 13.00 uur

Deze cursus vindt
plaats op
Gan Hasjalom.



Anmelden bij studiecentrumlijg@gmail.com of 020-54 00 120