



Cursusleider:
Lieve Teugels

**Dinsdag 30 maart
& 20 April.**

20.00 - 22.00 uur

'Waarmee kan ik vergeleken worden?' Parabels in Rabbijnse Teksten

In de rabbijnse literatuur, opgeschreven vanaf de 3e eeuw, vinden wij vele gelijkenissen of parabels, mesjaliem (enkelvoud masjal) in het Hebreeuws. Ze komen vooral voor in de commentaren op de Hebreeuwse Bijbel, Midrasjiem, en ze worden ingezet om bijbelteksten te verklaren. Echter, de boodschap gaat veel verder dan het uitleggen van een specifieke tekst. Vele, maar niet alle mesjaliem, gaan over een koning en zijn relatie met zijn zonen, zijn vrouw, zijn slaven of zijn huishouding. Andere gaan weer over dieren en doen denken aan Griekse fabels. Mesjaliem hebben een lange geschiedenis: ze zijn al te vinden in de Tenach; ook Jezus vertelde parabels, en in de Islam hebben Joodse parabels vaak een verrassende twist gekregen. In het chassidisme hebben parabels een heel belangrijke plaats. In de cursus gaan we vooral samen leren.



Aanmelden bij studiecentrumlijg@gmail.com of 020-54 00 120