



Cursusleider:
Yoram Stein

Dinsdag 26 maart;
2, 9 & 16 april.

20.00 - 22.00 uur

Prijs € 30,-
excl. studie-
materiaal



Noodzakelijk aan te schaffen

De mens bij Spinoza

Vorig jaar hebben wij geleerd dat er, volgens Spinoza, maar één oneindig wezen bestaat: God. Alles is in God. Zonder God kan niets bestaan of begrepen worden.

Dit jaar gaan we slechts één van de oneindige hoeveelheid modificaties die uit God voortvloeien nader onderzoeken: de mens. Vier cursusavonden over de verhouding tussen lichaam en geest, over wat het betekent om ons te vergissen, over wat het betekent redelijk te denken, en over, hoe wij - als in een flits - intuïtief de waarheid over onszelf, als zijnde een onderdeel van God, kunnen vatten.

U hoeft de vorige cursus niet gevolgd te hebben om aan deze mee te kunnen doen, maar voor degene die er niet bij was, geldt wel de waarschuwing dat zelf de Ethica lezen geen eenvoudige opgave is.

