



Cursusleiders:

**Menno ten Brink en
Joram Rookmaaker**

Dinsdagavond

2 maart

& 13 april.

20.00 - 22.00 uur



Met knikkende knieën: minhag LIG- Amsterdam

Gaat u met knikkende knieën naar sjoel, of staat u met knikkende knieën in sjoel, en zo ja, waarom en wanneer? De rabbijnen Menno ten Brink en Joram Rookmaaker zullen onder het motto 'Met knikkende knieën' een cursus geven over het hoe en wat tijdens de sjoel-diensten. Deze cursus is laagdrempelig, kennis van het Hebreeuws is niet noodzakelijk. De verschillende minhagiem (gewoonten) zullen aan de hand van de sidoer worden besproken: wanneer gaat men staan, wanneer 'knikken wij met de knieën', wanneer zeggen wij amen, hoe werken al de mitswot tijdens de diensten? Wij zullen deze ook oefenen. Daarnaast bekijken wij hoe bepaalde keuzes zijn ontstaan.

Kortom een leerzame, leuke, en direct praktisch toepasbare cursus, die de drempel naar de sjoeldiensten zeker zal verlagen.



Aanmelden bij studiecentrumlijg@gmail.com of 020-54 00 120