



Briet Ahawa ook in Amsterdam

Het College van Rabbijnen van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom heeft besloten een ceremonie mogelijk te maken voor mensen van hetzelfde geslacht die na een burgerlijk huwelijk hun relatie binnen de Joodse gemeenschap willen bevestigen. Net als de besturen van de andere kehillot, heeft het bestuur van onze kille zich daar achter geschaard en begin volgend jaar zal in Amsterdam de eerste *Briet Ahawa* plaatshebben.

In het Chanoekanummer van Levend Joods Geloof zet ik de Joodse kijk op homoseksualiteit en de ontwikkelingen binnen het Reform Judaism uitgebreid uiteen. Ik wijs in dat artikel erop dat de halacha flexibel is en aangepast kan worden aan de tijd waarin men leeft. Juist dat maakt de halacha tot een dynamisch systeem. De halacha kan en mag niet doof zijn voor nieuwe ontwikkelingen binnen de samenleving. En daaronder valt ook onze kijk op homoseksuele gevoelens en relaties.

In geval van een heteroseksuele relatie tekenen in onze liberale traditie man en vrouw de ketoeba op basis van gelijkwaardigheid. We hebben daarmee de gelijkwaardigheid van man en vrouw volledig doorgevoerd en dat komt ook in de tekst van onze ketoeba tot uitdrukking. Dit uitgangspunt, geen discriminatie, zal ook moeten worden doorgetrokken naar mensen van hetzelfde geslacht die elkaar een belofte van trouw geven en samen een Joods huis willen bouwen.

Reform Judaism

De Amerikaanse Reform beweging heeft al vanaf 1965 stelling genomen tegen discriminatie van homoseksuelen. En in de jaren daarna nam het Responsa Comité van de CCAR (Central Conference for American Rabbis) het duidelijke standpunt in *to support the right of gay and lesbian couples to share fully and equally in the rights of civil marriage*. Men was dus voorstander van *same gender* burgerlijke huwelijken maar tegelijkertijd was men nog niet bereid dit ook onder ogen te zien voor de eigen religieuze gemeenschap. Maar in maart 2000 was het zover. De CCAR nam, als eerste georganiseerde groep religieuze leiders in de VS, de *Resolution on Same Gender Officiation* aan. Die resolutie maakte het haar leden mogelijk *same gender* ceremonies te leiden of, zoals men het ook wel noemt, *same-sex commitment ceremonies*. Ik citeer de resolutie: *That the relationship of a Jewish, same gender couple is worthy of affirmation through appropriate Jewish ritual. En this resolution supports the decision of individual rabbis to officiate, or not officiate, at same gender ceremonies*. Intussen zijn gelijksoortige beslissingen

genomen door de organisaties van progressieve rabbijnen in onder meer Australië en Groot-Brittannië.

In Nederland

Ook het College van Rabbijnen van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom heeft nu een zelfde besluit genomen waarmee de aangesloten kehillot intussen hebben ingestemd. Dit betekent dat Joodse ceremonies voor mensen van hetzelfde geslacht die met elkaar willen samenleven van nu af aan bij ons mogelijk zijn. Het past geheel binnen het denken van het progressieve Jodendom in Nederland, waar het burgerlijk huwelijk ook voor homoseksuelen is opengesteld en daarmee ook in dit opzicht de volledige gelijkberechtiging van homoseksuelen in onze samenleving is ingevuld. Door het genomen besluit kunnen leden van het College van Rabbijnen al dan niet een dergelijke ceremonie leiden. Ze zijn het dus niet verplicht. De rabbijn van de plaatselijke gemeente kan hierover zelf beslissen, zonder dat hij of zij het lidmaatschap van het College van Rabbijnen verliest of uit zijn of haar functie gezet kan worden.

Voorwaarde is dat beide partners Joods zijn ten tijde van de ceremonie en net als bij de choepa gaat het om liefde, respect, de plicht om voor elkaar te zorgen, in goede en in slechte tijden, om elkaar tot steun te zijn en elkaars maatje te zijn. De partners moeten, zoals wettelijk voorgeschreven is, vóór de ceremonie een burgerlijk huwelijk hebben gesloten. Verder zal de naam van de ceremonie nog door het College van Rabbijnen moeten worden bepaald. Maar *Briet Ahawa* (Verbond van Liefde) heeft de voorkeur. Ook de definitieve inhoud van de ceremonie zal nog moeten worden vastgesteld. Daarbij zal aansluiting worden gezocht bij de choepa maar tevens zal de ceremonie ook anders zijn dan de choepa. De *Briet Ahawa* vraagt immers een tekst die passend is voor een ceremonie als deze. Maar de belangrijkste stappen zijn gezet. En begin volgend jaar zal al de eerste *Briet Ahawa* in Amsterdam plaatshebben. ■

Rabbijn Menno ten Brink