



Cursusleider:

Daniël Beaupain

Dinsdag

17 september

& 24 september.

20.00 - 22.00 uur

Prijs € 10,-



Jona, de profeet

Waarom is Jona anders dan alle andere profeten? Waarom wordt het met Jom Kipoer gelezen in sjoel?

Dit boek is bijna in z'n geheel verhalend. Jona is anders omdat zijn leven zijn profetie wàs! We kunnen uit dit boek onder meer van Jona leren hoe we beter om kunnen gaan met de raadsels en dilemma's in ons leven.

In tegenstelling tot andere profeten die meestal als bewonderenswaardig overkomen, valt Jona op als een persoon met gebreken die wegvucht voor HaSjem. Maar hij krijgt kans op kans om zichzelf te redden. Zijn ervaringen kunnen ons inspireren om onze eigen tweede kans te vinden en te benutten.

In twee leersessies gaan we samen uitvissen over wie dit boek eigenlijk gaat en hoe we maximaal kunnen profiteren van de lessen die er in zijn vervat.



- Aanmelden vóór 9 september bij studiecentrumljg@gmail.com of 020-54 00 120

- Betaling op reknr. NL71 ABNA 0447.751.476 t.n.v. LJG o.v.v. Studiecentrum & cursusnaam